

Onderwerp: Infobrief 8

Van: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>

Datum: 26-10-2018 22:35

Aan: Erik Hamers <hamersgoirle@ziggo.nl>



Jeugdschaak Infobrief 8

Beste schaakvrienden,

Toernooien



S.V. Gardé organiseert voor de 27^e keer het jeugd toernooi voor clubs en scholen.

Zondag 4 november 2018
Gemeenschapshuis "Den Donck", Van Schaiklaan 1,
Soerendonk (Tussen Valkenswaard en Weert)

Aanvang 10.00 uur,
Prijsuitreiking: 17.00 uur
Inschrijfgeld: € 5,-

Ryan en Jonas hebben zich al op gegeven. Wie gaat er nog meer mee?

Stap 1

We hadden vandaag 5 gasten van Sjors Sportief. Voordat we gingen oefenen met het gaan en slaan van de stukken,

kregen we het verhaal te horen over het ontstaan van het schaakspel.

Lang, lang geleden in een land hier ver vandaan leefde eens een Koning. Deze Koning heette Chaturanga. Hij wilde de baas worden over de hele wereld.

Zijn onderdanen vonden dat niet fijn, want zij moesten voor de koning vechten. Het kostte veel levens, geld en verdriet. De koning had ook een aantal adviseurs, zogenaamde Raadsheeren. Op hun vergadering kwamen ze op een idee: "We maken een spel", zei de raadsheer, "zodat de koning oorlog kan voeren voor de nep".

"Een spel?!", vroeg een raadsheer, "maar dat is toch niet spannend?"

"We maken een heel spannend spel", zei een andere raadsheer.

"Maar dan moet het lijken op oorlog", zei een vierde raadsheer.

"Met twee legers: een witte en een zwarte", zei de eerste weer.

"En in het spel moet de koning natuurlijk ook voorkomen! En de koningin, die moet naast de koning staan." "En daarnaast komen wij, de raadsheren!"

"Laten we de ridders niet vergeten". "Naast de ridders komen de hoge heren: de graaf en de hertog"

"En dan hebben we natuurlijk nog de soldaten nodig"

"Zo, en dan is er natuurlijk ook nog een vijand."

Toen de raadsheren ook de regels bedacht hadden, ging de hoofdraadsheer naar de Koning en liet het spel zien. De Koning was dolenthousiast. Hij speelde het spel dagen achter elkaar, tegen iedereen die hij tegenkwam. Dit was veel leuker dan oorlog voeren!

Na een week kwam hij bij de raadsheer. Hij zei "Dit is een heel goed spel, daarom wil ik je een beloning geven." De raadsheer dacht na. Wat zou hij vragen?

Na een poos wist hij het: hij wilde graankorrels. Op het eerste veld van het schaakbord 1 korrel. Op het tweede het dubbele. Op het derde weer het dubbele en op het vierde weer het dubbele. En dan alle velden van het schaakbord langs. De koning dacht niet na en zei: "Dat is heel bescheiden van je, raadsheer, ik zal ervoor zorgen dat je de beloning morgen hebt". De koning liet uitrekenen hoeveel graankorrels hij moest geven, maar dat was meer dan 1 met 18 nullen. Toen de koning bij de baas van de graanschuren langs ging, bleek er niet genoeg graan in de graanschuren van het land te zijn voor alle 18446744073709551615 graankorrels. De raadsheer vond dat niet erg, hij wilde alleen laten merken dat hij eigenlijk slimmer dan de koning was.

Dat was het verhaal over het ontstaan van het schaakspel.

We speelden spelletjes om de loop van de stukken te oefenen en gaan daar volgende keer weer mee door.

Planning

2-nov	Les + competitie	Sjors sportief
9-nov	Les + competitie	Sjors sportief
16-nov	Les + competitie	
23-nov	Les + competitie	
30-nov	Les + competitie	
7-dec	Les + competitie	
14-dec	Les + competitie	
21-dec	Kerstvakantie	

Contributie

De herfstvakantie is voorbij en dus is de snuffelperiode ook weer voorbij.

U kunt 80 euro overmaken op rekening NL46 RABO 0161 4862 82 tnv Eerste Goirlese

Schaakclub met vermelding van de naam.

Met vriendelijke groet,

Erik Hamers



Jeugdleader

Virusvrij. www.avast.com